

2023
juli en augustus



ONDERWEG

MARIA CHRISTINA KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE te DEN DOLDER

www.kerkdendolder.nl

Onderweg is een uitgave van
de Protestantse Gemeente Den Dolder

51^{ste} jaargang nr. 11, Juli en Augustus 2023

Zie ook: www.kerkdendolder.nl

Redactie: B. Spies, Wilhelmina van Essenlaan 24,
3734 BZ Den Dolder Tel: 030-2291184

Inleveren **kopij** voor het volgende **sept.** nummer:

Uiterlijk vrijdag 18 aug.

Op: MCKOnderweg@live.nl

Verzoek: het liefst per e-mail naar het bovenstaande e-mailadres
van de redactie:
(vriendelijk verzoek om kopij in **Word** als bijlage mee te sturen)
of op papier bezorgen bij: **Bert Spies**

“ Met licht van licht hebt Gij geschreven “

Tijdens de studiedagen “Veelkleurig zingen “ nam dr. Hanna Rijken ons mee op een ontdekkingsstocht door het Liedboek *Zingen en bidden in huis en kerk*. We zingen er alweer 10 jaar uit, maar er blijkt nog een hele schat aan onbekende liederen in besloten te liggen. Eén van die liederen is lied 602 “Met niets van niets“, of, zoals de eerste titel luidde: “Lied van de schepping“. Het is een lied van de onlangs overleden theoloog en dichter Huub Oosterhuis, op een melodie van zijn zoon Tjeerd (die samen met Trijntje in de jaren '80 van de vorige eeuw de band Total Touch vormde). Ik las in het Compendium bij het Liedboek dat Tjeerd in zijn schooltijd bij zijn vader in het krijt stond en deze schuld met “een liedje“ half kon aflossen. Deze melodie “had hij al“ en paste precies bij de tekst...

In het lied wordt God nergens genoemd maar is God impliciet aanwezig als degene die wordt aangesproken en die handelt. Ook het woord “scheppen“ ontbreekt: God “zegt“ het licht. Schepping is: het breken van de ban van de duisternis, en de geboorte van de morgen. Een wereld in het licht gesproken. Dag na dag wordt het morgen, wordt de wereld in het licht gezet.

Zo mag de mensheid beginnen, op weg gaan, terwijl er geen eind in zicht is, geen rust gevonden, het langste deel nog niet gegaan. En, gaat het verder: “*geen engel met ons meegezonden om nacht en ontij te verslaan*” Zijn we dan vanaf dat begin-met-God verder aan onszelf overgelaten in een wereld die dag aan dag doordraait?

Néé, zingt het laatste couplet, zó is het niet:
“*Met licht van licht hebt Gij geschreven
uw boek dat ons het leven redt,
de woorden van uw trouw gegeven.
En van dit lied de toon gezet.*“

Als het nacht en ontij is in onze wereld, in ons leven, kunnen we steeds in Gods boek terecht, dat ons het leven redt en waar we horen van zijn trouw. “Met licht van licht“ is het geschreven. Zoveel licht breekt de ban van ook onze duisternis.

ds. Renske Zandstra

Bijpraten Onderweg

Op een zeer zomerse middag waren we als kerkenraad bij elkaar – rond een feestelijk gedekte tuintafel aan het water- om de laatste dingen te bespreken voor de rust van de zomerweken in zou gaan. “In een sfeer van dankbaarheid”, zoals onze voorzitter het benoemde en de anderen het herkenden en deelden. Want er is veel goeds om op terug te kijken én om naar uit te kijken.

Zo willen we op zondag 3 september een feestelijke startzondag met elkaar houden, waarbij we tegelijkertijd aandacht besteden aan het feit dat de Maria Christina kerk dit najaar 70 jaar bestaat.

Het programma voor deze zondag is nog in de maak, en lezen jullie in de volgende Onderweg. Maar het is wel alvast goed om te weten dat we jullie ook graag zouden ontmoeten bij een gezellige lunch, zo rond 12.30 uur. Er komen deze zomer opgavelijsten in de kerk te liggen, en ook bij de leden van de kerkenraad kunnen jullie je opgeven.

Door het plotselinge overlijden van Petra Vossestein was ook het Leerhuis even de draad kwijt, maar gelukkig konden we op tijd achterhalen dat zij voor de bijeenkomst in juni een afspraak had gemaakt met ds. René van de Beld. Hij sprak over Paulus en de Verenigde Naties. In het najaar zijn de onderwerpen voor de eerste bijeenkomsten alweer ingevuld, en zo zullen we de taak van Petra zo goed mogelijk proberen over te nemen. Suggesties van de deelnemers zijn ook welkom uiteraard. Ook voor “Ontmoeting dat treft” is voor na de zomer alweer een mooi en inspirerend programma bedacht. Te beginnen op 10 september a.s. als ds. Corinne Groenendijk met ons over haar boek “Verduursamen met Fransiscus” komt spreken. Dat treft mooi want ik las dat september door kerken wereldwijd is gekozen als “wereldscheppingsmaand”.

Zorgen zijn er ook in ons midden, zoals om de gezondheid van verschillende gemeenteleden. We zijn daarbij dankbaar dat ook deze zomer-editie van Onderweg wordt verzorgd door Jan Leijnse en Tineke Bot. De zieken en wie behandelingen ondergaan wensen we veerkracht en vertrouwen en we denken ook aan hun liefsten en naasten. Tenslotte: iedereen – uit of thuis- een hele mooie zomer toegewenst, tijd om op te ademen, in het licht te leven.

ds. Renske Zandstra



KERKDIENSTEN JUNI 2023

Zondag 2 juli: voorganger mw. ds. R. Zandstra

10:00-11:00 uur.

organist: Chris de Jong

collecten: 1^{ste} Leger des Heils, 2^{de} Kerk

Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje

Zondag 9 juli: voorganger ds. G. Landman

10:00-11:00 uur.

organist: Sietze Kaldeway

collecten: 1^{ste} Vakantietasjes, Kerk

Zondag 16 juli: voorganger ds. Roel Knol

10:00-11:00 uur.

organist: Chris de Jong

Koffie van het **C** team

collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

Zondag 23 juli: voorganger mw. ds. Stella Muns

10:00-11:00 uur.

organist: Helmut Schrovenwever

collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

Schrift en Tafel

Zondag 30 juli: voorganger Predikant volgt

10:00-11:00 uur.

organist: Jan Koert Brinkman

collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

Zondag 6 aug.: voorganger mw. ds. Eva Ouwehand

10:00-11:00 uur.

organist: Chris de Jong

collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje

Zondag 13 aug.: voorganger ds. Arrie van Veen

10:00-11:00 uur.

organist: Chris de Jong

collecten: 1^{ste} Zending, Kerk

Zondag 20 aug.: voorganger mw. ds. R. Zandstra

10:00-11:00 uur.

organist: Jan Koert Brinkman

Koffie van het A team collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

Schrift en Tafel

Zondag 27 aug.: voorganger ds. A. Plantinga

10:00-11:00 uur.

organist: Sietze Kaldeway

collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

BIJ DE DIENSTEN

Bij de diensten



Zondag 2 juli: Op deze zondag lezen we uit Jeremia 29: 1, 4 – 14 en uit Mattheüs 10: 34 – 42. De profeet bidt om vrede voor de stad en ook bij de evangelist gaat het over vrede. Toch wordt het nergens zoetsappig, want echte vrede is verbonden met het maken van keuzes en daarbij kun je van elkaar verschillen.

Zondag 9 juli: Ds. Gert Landman is onze voorganger en er kan gelezen worden uit Zacharia 9: 9 – 12 en Mattheüs 11: 25 – 30. De koning van Godswege zet zich in beweging en dan wordt beweging van de kant van de mensen verwacht: Kom tot mij.

Zondag 16 juli: Op deze zondag kan gelezen worden uit Mattheüs 13, de gelijkenis van de zaaier. Maar in de zomertijd is er ook wat meer ruimte en vrijheid om af te wijken van het leesrooster ...

Zondag 23 juli: Ook deze zomerzondag kan een oogstgelijkenis klinken, uit Mattheüs 13, een weerbarstig Schriftgedeelte, want hoe kan het dat in de wereld goed en kwaad gelijk op gaan? We vieren deze zondag met ds. Stella Muns, een dienst van Schrift en Tafel, en zijn indachtig dat wij leven van Gods geduld.

Zondag 30 juli: Op deze zondag kan het gaan om wat wijsheid is: 1 Koningen 3: 5 – 12 en Mattheüs 13: 44 – 52. Ook kan vanaf nu gelezen worden uit de Romeinenbrief.

Zondag 6 augustus: In de lezingen uit Nehemia 9: 15 – 20 en Mattheüs 14: 13 – 21 gaat het om symbolen die te denken geven

Zondag 13 augustus: De teksten voor deze zondag (Jona 2:2 – 11, psalm 29 en Mattheüs 14: 22 – 33) cirkelen rond het beeld van de grote wateren die ons leven dreigen te verzwelgen en daarboven de Eeuwige die over de wateren heerst. Het leven is hachelijk maar verbinding met God geeft rust en vertrouwen.

Zondag 20 augustus: In Jesaja 56: 1 – 7 schetst de profeet een visioen, waarbij God voor zijn nieuwe wereld mensen erbij betreft die tot dan niet mee mochten doen, eunuch en vreemdeling. En in het evangelie – Mattheüs 15: 21 – 28 roept een Kanaänitische vrouw Jezus te hulp en doet in een spannend gesprek (over brood en kruimels) een beroep op de goedheid van de Heer. We vieren deze zondag de Maaltijd van de Heer, en proeven in brood en wijn hoe mensen uit alle volken Gods reddende kracht leren kennen.



Zondag 27 augustus: Op deze zondag kan gelezen worden uit Jesaja 51: 1- 6 , waar de profeet gedesoriënteerde mensen in oervader Abraham en oermoeder Sara een nieuwe oriëntatie wordt geboden, en Mattheüs 16: 21 – 27, waar Petrus ervoor terugschrikt de weg van Jezus te gaan terwijl hij het net nog zo zeker wist.

ds. Renske Zandstra

VAN DE DIACONIE

Detentiecentrum.

Op zondagen 2 juli en 6 augustus vindt er weer een wake plaats van 16.30 tot 17.15 uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in Soesterberg. Elke eerste zondag van de maand staan we even stil bij wat er om ons heen gebeurt met alle vluchtelingen. Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten.

Voedselbank.

Op zondagen 2 juli en 6 augustus staat weer de mand voor de voedselbank klaar. U kan iets van huis meenemen of iets aanschaffen in de Wereldwinkel.

Zondag 2 juli Collecte: Vakantietasjes.

Kinderen uit gezinnen die gebruik maken van de voedselbank kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Met de Actie Vakantietas willen wij samen met de kerken uit de Bilt deze kinderen uit onze regio verrassen met een rugzak vol verrassingen. Met uw gift zorgt U dat de kinderen toch nog een blij gevoel krijgen (zie bij ZWO de verdere toelichting)

Zondag 9 juli Collecte: Leger des Heils.

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Hun boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Hun dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Hun opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Zij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Zo lang zullen zij strijden. Wij willen dit werk van harte steunen.

Zondag 16 juli Collecte: Diaconie.

Zondag 23 juli Collecte: Diaconie.

Zondag 30 juli Collecte: Diaconie.

Zondag 6 augustus Collecte: Diaconie.

Zondag 13 augustus Collecte: Zending Ghana (zie bij ZWO de toelichting)

Zondag 20 augustus Collecte: Diaconie.

Zondag 27 augustus Collecte: Diaconie.

Namens de Diaconie,
Gerrie van Rijswijk



BERICHTEN VAN DE ZWO

Op de laatst gehouden vergadering van de ZWO commissie was te gast: De heer Arjan Bikker, hij is in dienst van het Landelijk Dienstencentrum Kerk in Actie. In de afgelopen periode was er gesproken over de diverse goede doelen die wij steunen vanuit de ZWO.

Arjan heeft ons toelichting gegeven op het nieuwe informatie-programma : Samen in actie.

Met dit programma wil Kerk in actie binding faciliteren tussen gemeenteleden en projecten door langdurige steun.

Ervaring leert dat binding en relatie-opbouw steeds belangrijker wordt.

Om de drie jaar wil Kerk in Actie zich richten op 7 actielanden met 4 of 5 projecten. Er zijn geen vaste projectbijdragen aan gekoppeld.

Het verschilt per gemeente op welke manier de financiële bijdrage wordt vormgegeven. Een goed voorbeeld is om aan te sluiten bij al bestaande initiatieven in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld de Vastenmaaltijd of verkoop bij AH met kerst.

Ook de Centrum kerk in Bilthoven heeft grote belangstelling om in januari Rwanda te ondersteunen. Wellicht kunnen we afstemmen om samen dingen te doen. Het was een zeer prettige en positieve bijdrage. We zullen er op terugkomen en uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Vakantietasjes 2023

Ook dit jaar gaan we weer tasjes vullen voor kinderen die bekend zijn bij de Voedselbank. Tussen 3 en 8 juli worden de gevulde tasjes daar afgeleverd. Dat gaat allemaal niet vanzelf :

De MC kerk gaat ongeveer 30 tasjes vullen.

Voor een bedrag van 12,50 euro zullen artikelen worden aangeschaft.

Ook de Bibliotheek geeft boeken en de Primera winkel van Jeroen Hol geeft artikelen om tasjes te vullen. Hartelijk dank!

Maar dat is nog niet voldoende:

Ook u kunt meehelpen want op zondag 2 juli zal er worden geïncasseerd voor dit doel. Van harte aanbevolen.

De Wereldwinkel wordt door u allen goed bezocht. Afgelopen zondag 4 juni werd de Voedselmand gevuld. De voorraad ging er helemaal doorheen. Maar dat is geen probleem, inmiddels is de voorraad weer aangevuld en staan we weer klaar op zondag 2 juli met nieuwe artikelen.



Zomer Zendingscollecte op zondag 13 augustus

We collecteren voor Ghana .

Toelichting: Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn moslims in de meerderheid. Vooral het leven in afgelegen dorpen is een hele uitdaging met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op die mensen kunnen ondersteunen.

Ook leren de kinderen de Bijbel te lezen in hun eigen taal. Voor die opleiding is geld nodig. Vandaar dat wij deze collecte van harte mogen aanbevelen.

U allen goede maanden toegewenst en tot ziens.
Namens de ZWO: Herma Lenderink Offringa.



Opbrengst collectes Maria Christina Kerk

1e opbrengsten collecte diaconie mei 2023

7 mei-23	Diaconie	€ 59,50
14 mei-23	Diaconie	€ 60,50
21 mei-23	Diaconie	€ 85,70
28 mei-23	Zending	€ 105,55

2e opbrengsten collecte kerk mei 2023

7 mei-23	Maria Christina kerk	€ 49,00
14 mei-23	Maria Christina kerk	€ 57,40
21 mei-23	PKN Missionair werk	€ 55,60
28 mei-23	Maria Christina kerk	€ 72,40
	Digitaal ontvangen voor kerkcollectes	€ 70,00

UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 10 mei 2023

Aanwezig: Wim Dekker, Alie Dormans, Rein van Dijk (scriba),
Gerrie van Rijswijk, Trudy Steetskamp (notulist) en ds.
Renske Zandstra (waarnemend preses).

Afwezig: Ron Coljée, Marianne Koster en Ria Spies.

1. **Opening en Bezinning:**

Agendapunt 1 en 2 worden samengevoegd.

Renske Zandstra opent als waarnemend voorzitter de vergadering.

We luisteren naar lied 462 door Syb van der Ploeg.

Renske leest Mattheus 5:1-10 en 38-48.

Er is geen vrede en er is ook geen uitzicht op. Hoe kom je tot vrede? Met woorden of wapens?

We luisteren naar een interview uit het tijdschrift voor Theologen met twee Duitse theologen “In de waagschaal” over de oorlog in Oekraïne. Daarna leest Renske een gebed door ds. Reuver dat staat op de site van de PKN.

3. **Ingekomen- en verzonden stukken:**

De scriba licht een aantal stukken toe.

4. **Notulen van de vergadering van 12 april jl. en actielijst:**

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

De actielijst: blijft ongewijzigd.

5. **Jaarrekening Kerk van 2022:**

Mieneke Leijnse bereidt de stukken voor, waarna ze door een extern bureau worden opgesteld. Ondanks de op zich positieve resultaten van de actie Kerkbalans, is er een jaarlijks tekort van +/- € 12.000, - Er wordt dus op het vermogen ingeteerd. De scriba licht de stukken verder toe. Het college van Kerkrentmeesters heeft de jaarrekening al goedgekeurd. De kerkenraad gaat akkoord, waarna de stukken worden getekend.

6. Jaarrekening Diaconie 2022:

De kascontrolecommissie bestaande uit Mieneke Leijnse en Rein van Dijk hebben de stukken gecontroleerd. Ook deze jaarrekening wordt goedgekeurd en getekend.



7. Rapportages en mededelingen:

a. Predikant:

- Renske heeft op 24 en 25 april jl. een cursus gevolgd. Het waren twee leerzame dagen. In juni is de volgende cursus.
- De herdenkingen op 5 april en 4 mei jl. waren waardige en indrukwekkende bijeenkomsten.
- Op verzoek heeft Renske de begrafenis van mevrouw Fieggen in Zeist geleid. Als oud-lid van onze kerk zal zij tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar in de MC Kerk worden herdacht.

b. Eredienst:

- In de dienst van 7 mei jl. zijn 2 coupletten van het Wilhelmus gezongen.

c. Pastoraal Beraad:

- Er is inmiddels 1 huiskamerbijeenkomst gehouden. Het was een waardevolle avond. Op 11 en 16 mei volgen er nog twee. Het onderwerp is “vertrouwen”.
- Een delegatie van gemeenteleden heeft de dienst bijgewoond die op 28 april jl. in Oegstgeest gehouden werd, waarin Maarten Vrolijk en Ria Leerling een zegen hebben gevraagd over hun verbintenis.

d. College van Kerkrentmeesters: In verband met de afwezigheid van Ron Coljée, geen bijzonderheden.

e. College van Diakenen:

- Het college vergadert deze week.
- Ook dit jaar wordt er meegedaan aan de actie “vakantietasjes”. Er komt nog een stukje in “Onderweg” en er zal een extra collecte gehouden worden.

- f. ZWO: Geen bijzonderheden
- g. Ontmoeting dat Treft:
 - Renske neemt contact op met de werkgroep over de bijeenkomst op 14 mei a.s. met ds. Ruud Bartlema over Chagall en zijn visie op de Christusfiguur, met de vraag of het tijdstip i.v.m. Moederdag wel zo verstandig is gekozen.
 - Er zal een vergadering vastgelegd worden waarin de plannen voor het najaar besproken zullen worden. Suggesties en ideeën zijn meer dan welkom.
- i. Oecumenische contacten: Geen bijzonderheden.
- j. Website: De website is geüpdatet en ziet er prima uit.

Diversen: Er is nog geen datum bekend voor de herhalingscursus met de AED.

8. Rondvraag:

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9. Sluiting:

Alie Dormans leest "Vrijheid" van Peter Paul Doodkorte.

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 14 juni 2023

Rein van Dijk, scriba



Wanneer dan?, zie 'Zomerkoffie' blad 15

GEEN DROOGTE IN KOSOVO, JUIST VEEL REGEN

Zo droog als het de afgelopen maand in Nederland was, zo nat was het hier in Kosovo. En dat is niet heel gebruikelijk in een land waar de zomers lang en heet zijn.

Mij (Stefan) hoor je niet klagen, want regen betekent ook veel bewolking. En dit zorgt voor de broodnodige verkoeling in de hoofdstad die toch meer asfalt kent dan bomen.

Aan dat laatste wordt overigens iets gedaan. De ‘nieuwe’ burgemeester van de stad is eigenlijk een architect uit Londen, die dus wel een idee heeft bij hoe je een stad aantrekkelijk kunt maken. Hij heeft als ultiem doel om de binnenstad helemaal autoluw te maken en – zoals ze dat tegenwoordig ook in Nederland noemen – de stad terug te geven aan de burger.

En daar moet iedereen aan geloven. Pristina is eigenlijk een groot dorp, wat door haar vele heuvels onaantrekkelijk is om in te fietsen. Er wordt dus veel autogereden in de nauwe straten en grote parkeervoorzieningen heb je niet. Auto's staan dus vaak half op de stoep geparkeerd, wat er toe leidt dat wandelen ook niet erg gemakkelijk gaat. Tot voor kort. Want tegenwoordig zorgen honderden paaltjes ervoor dat het voetpad enkel en alleen voor voetgangers is. Althans, tot nu toe alleen in de binnenstad.

Een andere maatregel is het aanleggen van veel groen. Overal worden nieuwe boompjes geplant, wat het aanzicht van de stad helemaal verandert. Zelfs in onze volkswijk, waar nauwelijks groen is te bekennen, zijn recentelijk tientallen bomen geplaatst. Dit zorgt naast een gezellig beeld er ook voor dat het moeilijker wordt om te parkeren langs de hoofdweg. De nieuwe boompjes hadden nog geen bladeren toen ze werden geplant en dus was het de vraag of dat in de zomer nog wel zou gaan gebeuren. Maar ook daar is voor gezorgd: door de dagelijks regenval van afgelopen dagen schoten de bladeren uit de takjes. Het is nog nooit zo groen geweest!

Als u een gift wilt schenken aan het werk van Stefan & Margriet, kunt u dat doen aan Diaconie Protestantse Gemeente Den Dolder, NL 68 RABO 0162 108044 ovv 'Structurele Opbouw Kosovo'.

NIEUWE MCK WEBSITE en MAANDBLAD ONDERWEG

Zoals waarschijnlijk bij de meeste gebruikers wel bekend is, hebben we inmiddels een nieuwe website voor onze Maria Christinakerk. De vorige website was door omstandigheden, na jarenlang prima te hebben gewerkt, plotseling uit de lucht. Ook was ze aan vernieuwing toe vanwege verouderde software en de web ontwikkelaar haar werk wilde beëindigen.

Gelukkig was de nieuwe site met dezelfde naam, <https://kerkdendolder.nl/> bijna klaar, maar moest daardoor wel versneld online worden gebracht. Door hard werken van de nieuwe web ontwikkelaar, Hanspeter de Groot, en enkele gemeenteleden kon dat na korte tijd toch al gerealiseerd worden. Bij de nieuwe website is er gekozen om gebruik te maken van de PKN standaard 'Protestantsekerk.net'.

Het is voor ons als webmasters even wennen en soms zoeken op de site, maar we hopen dat iedereen er weer met genoeg gebruik van maakt. Het zal nog enige tijd vergen om alles wat gewenst is en we gewend zijn op de site te zetten. Vandaar dat de website nog niet compleet is.

Bij de nieuwe site is het bv. niet meer mogelijk je aan te melden om een attendering te krijgen voor een nieuw geplaatst maanblad Onderweg. Het kerkblad verschijnt natuurlijk wel voor het eind van de maand op de site, zodat iedereen deze daar kan lezen. Het nieuwste expl. van de Onderweg is te vinden in de rechterkolom op de homepage onder het artikel van Renske. Ook kunt u de (eerdere) kerkbladen vinden onder het tabblad 'Over ons'.

Zijn er nog vragen of opmerkingen over, dan horen we dat graag. Wil deze sturen naar het mailadres webmaster@kerkdendolder.nl

Tineke Bot
Janny Stoevelaar

Zomerkoffie

op alle woensdagochtenden in juli en augustus
Voor iedereen die in de stille zomermaanden
zin heeft in wat gezelschap.



Hoe laat: tussen 10.30 en 12.00 uur.
Waar: in de ontmoetingsruimte van de
Maria Christina Kerk, Dolderseweg 123B in Den Dolder.

Toegang en koffie zijn gratis

Deze ochtenden worden u aangeboden door vrijwilligers van de
Maria Christina Kerk, de ouderenbond PCOB en
wijksteunpunt Pelita in Den Dolder.



U bent van harte welkom!

BIJBELLEESROOSTER JULI 2023

1	za	Matteüs 10:21-33	Schreeuw het van de daken
2	zo	Matteüs 10:34 –11:1	Neem je kruis op je
3	ma	Matteüs 11:2-19	Goed luisteren
4	di	Matteüs 11:20-30	Kom allen bij Mij
5	wo	Spreuken 26:1-12	Over dwazen
6	do	Spreuken 26:13-19	Over luiards
7	vr	Spreuken 26:20-28	Over kwaadsprekers
8	za	Psalms 79	Wij zijn uw kudde
9	zo	Spreuken 27:1-10	Ware vriendschap
10	ma	Spreuken 27:11-18	Wees wijs en verstandig
11	di	Spreuken 27:19-27	Zorg goed voor je kudde
12	wo	Matteüs 12:1-21	Heer over de sabbat
13	do	Matteüs 12:22-32	Innerlijke verdeeldheid
14	vr	Matteüs 12:33-42	Goede en slechte vruchten
15	za	Matteüs 12:43-50	Ware familie
16	zo	Matteüs 13:1-23	De zaaier en het zaad
17	ma	Matteüs 13:24-33	Het onkruid en de oven
18	di	Matteüs 13:34-43	Tekst en uitleg
19	wo	Matteüs 13:44-58	Verborgene schatten
20	do	Psalms 119:41-48	Ik heb uw geboden lief
21	vr	Spreuken 28:1-9	Geef gehoor aan de wet
22	za	Spreuken 28:10-20	Goede leiderschap
23	zo	Spreuken 28:21-28	Eerlijk en rechtvaardig
24	ma	Psalms 119:49-56	Uw belofte doet mij leven
25	di	Spreuken 29:1-9	Kies rechtvaardigheid
26	wo	Spreuken 29:10-18	Berisping geeft wijsheid
27	do	Spreuken 29:19-27	Zoek het bij de HEER
28	vr	Psalms 119:57-64	De aarde is vol van uw trouw
29	za	Spreuken 30:1-9	Gods woord is genoeg
30	zo	Spreuken 30:10-14	Een gewaarschuwd mens...
31	ma	Psalms 119:65-72	De wet is beter dan een schat

BIJBELLEESROOSTER AUGUSTUS 2023

1	di	Spreuken 30:15-23	Nooit genoeg
2	wo	Spreuken 30:24-33	Buitengewone dieren
3	do	Spreuken 31:1-9	Bescherm het recht
4	vr	Psalm 119:73-80	Schenk mij inzicht
5	za	Matteüs 14:1-12	Johannes onthoofd
6	zo	Matteüs 14:13-21	Eten in overvloed
7	ma	Matteüs 14:22-36	Wees niet bang
8	di	Spreuken 31:10-20	Een sterke vrouw (1)
9	wo	Spreuken 31:21-31	Een sterke vrouw (2)
10	do	Psalm 119:81-88	Uw wetten vergeet ik niet
11	vr	2 Koningen 16:1-9	Achaz in het nauw
12	za	2 Koningen 16:10-20	Een nieuw altaar
13	zo	Romeinen 9:1-5	De Israëlieten, Gods kinderen
14	ma	Romeinen 9:6-18	Gods belofte
15	di	Romeinen 9:19-29	Gods barmhartigheid
16	wo	Romeinen 9:30–10:4	Gods gerechtigheid
17	do	Romeinen 10:5-13	Geloof met je hart
18	vr	Romeinen 10:14-21	Luister en kom tot geloof
19	za	Romeinen 11:1-12	Door Gods genade uitgekozen
20	zo	Romeinen 11:13-24	Goed én streng
21	ma	Romeinen 11:25-36	Een goddelijk geheim
22	di	Matteüs 15:1-20	Het is het hart dat telt
23	wo	Matteüs 15:21-28	Een groot geloof
24	do	Matteüs 15:29-39	Brood en vis
25	vr	Matteüs 16:1-12	Een ander zuurdesem
26	za	Matteüs 16:13-20	Wie ben ik?
27	zo	Matteüs 16:21-28	Wat God wil
28	ma	2 Koningen 17:1-12	Tegen Gods wil in
29	di	2 Koningen 17:13-23	Verworpen en verstoten
30	wo	2 Koningen 17:24-33	God én andere goden
31	do	2 Koningen 17:34-41	Het slechte voorbeeld

